

"Den Cimbriske Iagttager" - den 16de Januar, 1830.

Brev fra Mikkel Smisk til Iagt-  
tageren.

Nu kan De see, hvad Française due til i Verden og hvor skammelig De har prostitueret Dem. Saasnart Athenen og Regropont var blevet efter de store Kabinetter's Samtykke indlemmet i Grækenlands Gebeet, udvalgte 100 Grækere, som skulle sendes til Paris og lære Française og anden Levemaade. Tyrkerne lære nu ogsaa disse Danse. Uden dem er man kun halve Mennesker. Hvad Under da, at Française skal indføres ved alle Baller, hvor der er 50 Par der ikke kunne danse dem og 8 Par som ville danse, De 8 Par skulle lade sig see, mere sig, imponere, fortrylle. De 50 Par kede sig, gabe, fryse, ærgre sig og høre hjem. Hvo der mener, at paa et Bal skulle alle, eller dog de fleste mere sig, tager storligen fejl. Det var i gamle Dage. Enhver Dreng dicterer en Lov, men som han dog ei engang er selv Karl nok til at kunne følge. At kives, tirre, drille, bruge Magtsprog er den fineste Levemaade. I forrige Tider opoffrede Enkelte sig for det Almindelige, Tidsalderen er nu blevet mere egoistisk. Nu skal det Almindelige bøde for Enkelte. Hvis man sagde til Françaisemagerne: „Vare vi Françaisemagere og I ikke, ville I da taale, at vi kedede Eder?“ „Det er Snak, I kunne jo ei Française. Man arbejder allerede paa deres Udbredelse ved Indbyrdesunderviisningsanstalter.

Saadan Tale holdt Mads Madsen Finke her i Klubben forleden Aften, mens vor Krabadschi fortalte om den Forskrækkelse hans Høje Cousine i Smørpyt var kommet i over Iagttageren, formedelst at hun havde læst et Bogstav fejl, og troet at der græsserede Franzoser i visse Huse, hvorfor hun formanede sin Datter til at afholde sig fra slige Huse og med Extrapost vende Næsen hjem.

Brev fra Mikkel Smisk til Iagt-  
tageren.

Nu kan De see, hvad Française due til i Verden, og hvor skammelig De har prostitueret Dem. Saasnart Athenen og Regropont var blevet efter de store Kabinetter's Samtykke indlemmet i Grækenlands Gebeet, udvalgte 100 Grækere, som skulle sendes til Paris og lære Française og anden Levemaade. Tyrkerne lære nu ogsaa disse Danse. Uden dem er man kun halve Mennesker. Hvad Under da, at Française skal indføres ved alle Baller, hvor der er 50 par der ikke kunne danse dem og 8 Par som ville danse, De 8 Par skulle lade sig see, mere sig, imponere, fortrylle. De 50 Par kede sig, gabe, fryse, ærgre sig og kjøre hjem. Hvo der mener, at på et Bal skulle alle, eller dog de fleste, mere sig, tager storligen fejl. Det var i gamle Dage. Enhver dreng dicterer en Lov, men som han dog ei engang er selv Karl nok til at kunne følge. At kives, tirre, drille, bruge Magtsprog er den fineste Levemaade. I forrige Tider opoffrede Enkelte sig for det Almindelige, Tidsalderen er nu blevet mere egoistisk. Nu skal det Almindelige bøde for Enkelte. Hvis man sagde til Françaisemagerne: „Vare vi Françaisemagere og I ikke, ville I da taale, at vi kedede Eder?“ „Det er Snak, I kunne jo ei Française. Man arbejder allerede på deres Udbredelse ved Indbyrdesunderviisningsanstalter.

Sådan tale holdt Mads Madsen Finke her i Klubben forleden Aften, mens vor Krabadschi fortalte om den Forskrækkelse, hans kjære Cousine i Smørpyt var kommet i over Iagttageren, formedelst at hun havde læst et Bogstav fejl, og troet, at der græsserede Franzoser i visse Huse, hvorfor hun formanede sin Datter til at afholde sig fra slige Huse og med Extrapost vende Næsen hjem.