

## FRU MÅSÆKKER NIKKELAJSEN

Med måsækker Nikkelajsen jeg  
 af forfæng'lighed har giftet mig,  
 de' en mand  
 med forstand  
 stolt af ham jeg sagtens være kan.  
 Han måsækker er med hår og hud,  
 hele byen ve', at je' e' hans brud,  
 når jeg på en tur mig ud begi'r,  
 ka' jeg høre folk, de si'er:  
 „Hvem kommer der,  
 hvem kommer der,  
 hvem er det, der kommer der?  
 Fru måsækker Nikkelajsen -  
 fru måsækker Nikkelajsen,  
 gift med Nikkelajsen fra Kapelvej 3,  
 der skal De bare se!"

Nikkelajsen fra den første da'  
 mig sit velbekendte „stempel" ga':  
 Jeg sku' vi's,  
 ih, Gud fri's.  
 Præsten havde sagt: „Værsgo' og spis!"  
 Aldrig glemmer jeg det øjeblik,  
 da som brud jeg ud af kirken gik,  
 hele menigheden sad og sang,  
 ud mod korets midtergang:  
 „Hvem kommer der,  
 ....



(fortsættes -)

Ingen steder jeg i fred kan gå,  
alle men'sker som jeg render på,  
vender sig  
siden jeg  
har med Nikkelajsen "splejset" mig.  
Jeg på Ama'rtorv i går gik ned,  
hvor gelænd'ret er, De ve' besked,  
og da jeg igen steg op derfra,  
så stod folk i kø og sa'e:  
"Hvem kommer der,  
....

I Paladsteatret ovenpå  
jeg hver lørdag i "den blå"

der er der,  
Nikkelajsen spiller på klaver.  
Klokken ti præcis så stiller jeg,  
alle pigerne, de glør på mig.  
Sofus råber til musikken: "Stop!"  
og Steen Jensen farer op!  
"Hvem kommer der,  
....

Med mäsækker Nikkelejsen jeg af forfønglighed har giftet mig de'en mand med forstand  
stolt af ham jeg sagtens væ-re kan han mäsækker er med hår og hud he-le by-en ved jeg er hans brud  
hår jeg ud en tur mig begi'r ka' jeg høre folk de si'r's Hvem kommer der hvem kommer der  
Hvem er det der kommer der? Fru mäsækker Nikkelejsen, Fru mäsækker Nikkelejsen  
gift med Nikkelejsen fra Kapelvej fem. Der ska' De ba-re se!

OMKVÆD

efter Kirstine Rasmussen Jordløse