

DEN VARME MAD



Se, Jørgen Jensen er mit navn
i Slangerup mit hjem,
hvorfor jeg kom til København
det skal jeg sige Dem:
imens jeg var på landet,
jeg keded' mig sådanne,
jeg lærte ikke andet
end bar uskyldighed.
Nej, i Danmarks hovedstad,
der kan du få din varme mad
der kan du få din varme mad
og more dig, du rad!

Alt så til København jeg tog
og fik mig et logi.
Det var foran på Vesterbro
og nær ved Tivoli.
derinde jo man finder
de yndige sangerinder
med rosenrøde kinder,
og det var noget for mig!
Og jeg tænkte derfor glad:
Se, der kan du få din varme mad
se, der kan du få din varme mad
og more dig, du rad!

I Tivoli der fandt jeg snart
en dejlig lille glut.
Hun sang og jollede så rart,
og kaldte mig "sin snut".
Så sa' hun: "Hør, du kære,
du må da lidt spendere."
"Ja, hvis jeg får den ære
at følge med Dem hjem."
"Ja du skal, du slikne rad,
thi så kan du få din varme mad
thi så kan du få din varme mad
det kan di lide, hva'!"

Jeg fulgte da min hjertenskær
til hendes dør, men - ak,
en herre stod og ventede,
han grinte og sa' "Tak".
Det er min brud, den lille,
som du forføre ville,
derfor går det dig ilde
hvis du ej skrubber a'!
Nå, så du gør vrøvl, din rad,
ja, så kan du få din varme mad
ja, så kan du få din varme mad!
Vil du ha' mer', du rad?"



(fortsættes)

Nu opstod der da klammeri
om denne varme mad,
indtil det nye politi,
os måtte skille ad.
Så revnede ballonen,
for han gik op med konen,
og jeg kom på stationen
og måtte give mulkt.
Betjenten sa': "Vær du nu glad,
for nu har du fået din varme mad
for nu har du fået din varme mad,
skrub du nu hjem, du rad!"

Nu rejser jeg igen herfra
den fæle hovedstad,
og aldrig mere vil jeg ha'
af denne varme mad.
Og derfor si'r jeg bare:
Tag Eder lidt i vare,
og lad Jer aldrig narre
af sangerinderne.
Om de end synger nok så glad:
"Se, her kan du få din varme mad,
se, her kan du få din varme mad."
Så tro dem ej, du rad!



Se, Jørgen Jensen er mit navn i slange rup mit hjem, hvad for jeg born til
København det skal jeg sige Dem. Dengang jeg var på landet jeg kedede' mig så-
danne, jeg lærte aldrig andet end bar' uskyldig hæl. Nej, i Danmarks
hovedstad, der kan du få din varme mad, der kan du få din varme mad og
more dia, du rod

(efter Kirstine Rasmussen, Jordløse)