

HISTORIERNE BAG SANGENE

I slutningen af 1700-tallet var der i Frankrig stor forskel på hvor luksuriøst kong Ludvig den XVI og dronning Marie-Antoinette levede på slottet Versailles lidt udenfor Paris og den fattigdom som folk inde i Paris levede i.

Folket gjorde oprør og stormede det forhadte fængsel, Bastillen, den 14. juli 1789. Dagen er i dag den franske nationaldag. Blandt de franske soldater var "den lille korporal", Napoleon Bonaparte fra Korsika. Revolutionen fortsatte med forskellige ledere, og blandt andet blev kongen og dronningen halshugget. Imens steg Napoleon i graderne og endte som general Napoleon.

Napoleon udnævnte sig selv til kejser, og ville nu erobre hele Verden.

Han marcherede med sin hær over Alperne for at erobre Italien. Og den begivenhed blev der skrevet et stykke musik til: "Napoleons March over Alperne". Denne march har været flittigt brugt til fester helt op i vor tid.

Danmark tilsluttede sig Napoleon, og desværre for det. Napoleon tabte krigen, og dermed havde Danmark også tabt. Norge hørte til Danmark på det tidspunkt, men nu ville nordmændene være selvstændige og løsrev sig fra Danmark, der nu kun blev halvt så stort. Og i Danmark havde staten ikke flere penge efter krigen, så der var en meget nedtrykt stemning.

Præsten B. S. Ingemann, som blandt andet har skrevet flere morgensalmer som "I østen stiger Solen op" og "Nu titte til hinanden" og julesalmer som "Glade Jul" prøvede at give folk modet tilbage ved at skrive om at "i gamle dage" var danskerne et tappert folk. Han skrev så sangen "I alle de Riger og Lande". Den har ofte været sunget i gymnastiktimerne til enten at gå til eller under bestemte øvelser (der begyndte først at komme lydanlæg i gymnastiksalene for 50 år siden). Det kan man for eksempel se i en gammel Lille-Per film.

Indtil 1849 var det Kongen, der bestemte det hele herhjemme, men så blev Grundloven indført, hvor vi fik et folketing. Mange syntes, at Grundloves også skulle gælde i Slesvig, hvor Kongen også bestemte, men det førte til krig. En Slesvig-Holstens hær vandrede op i Jylland, og de danske soldater trak sig tilbage til fæstningsbyen Fredericia, som ligger ved Lillebælt. Fjenden belejrede nu Fredericia. Inde i Fredericia fik en dansk general den idé at angribe fjenden i stedet for at vente på at fjenden skulle angribe Fredericia. Nogle var bekymrede for at fjenden ville være klar til modangreb. Men planen var at foretaget udfaldet klokken ét om natten. Og for at fjenden ikke skulle høre støvletramp inde fra byen og blive mistænkelige, blev der strøet halm på gaderne, så man ikke kunne høre støvletrampene. Den 6. juli 1849 kom udfaldet, og danskerne vandt. Der var en sejrstemning i hele landet, folk råbte Hurra, hyldede soldaterne og viftede med Dannebrog. På det tidspunkt var det ellers kun kongen, der måtte bruge flaget, men begejstringen var så stor, at man måtte lave en ny lov om at det nu var tilladt at flage af alle. Derfor kan vi i dag flage når der er fødselsdag og hænge flag på juletræet.

Peter Faber skrev sangen "Den gang jeg drog af sted" og Emil Hornemann komponerede musikken til. De to har forøvrigt også skrevet "Højt fra Træets grønne Top".